

Mieninfo



Nr 3 / 2016 september, oktober & november.

Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22

Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se

Ljusstöpning i Bygdegården lördagen den 12 november?

Om tillräckligt många är intresserade så ställer vi i ordning för ljusstöpning: Vi fixar storpack med stearin, paraffin och vekar och gör i ordning så att man kan börja doppa redan vid 10 tiden på förmiddagen.

Du bestämmer själv hur många ljus Du vill stöpa och ljusen tar Du hem till ett självkostnadspris av cirka 45 kronor per kilo. En startavgift på 30 kronor per vuxen och 10 kronor per barn tillkommer. Enkelt fika ingår. Startavgiften går till Bygdegården som "hyra".

Är du kvar till kvällen så ta gärna med dig något ätbart och drickbart. Det brukar vara trevligt med en inomhus- picknick! Praktiskt också med ett skobyte så man inte drar omkring stearin.

Ljustumpar från vita ljus tar vi gärna emot.

Är Du intresserad så ring senast den 6/11 och reservera plats vid stöpkärlet. Vi vill då också veta hur dags Du kommer.

/ Karin och Olle Bergman Tfn 0459 85004 eller 0708 42 24 56



Strukna ur telefonkatalogen!

Vi la märke till att vi och många andra här omkring inte finns med i den senaste telefonkatalogen (Lokaldelen, Tingsryd). Jag ringde då till KundService, tel 0200 119 119, och påtalade detta och fick som väntat beskedet att det nog sammanhänge med operatörsbyten. Flera operatörer sades ha missat att lämna in uppgifter eller varit sena med det. Lämpligen kunde man ringa sin operatör och påtala saken men personen som jag talade med tog direkt emot rättelsen för vår del.

Ingen stor sak kanske - allt fler överger nog den traditionella telefonkatalogen för Hitta.se eller något liknande, men visst tittar jag först i pappersvarianten.

/ Olle Bergman.

När höstmörkret flyter in

Paradiset kan man inte komma närmare än tiden man tillbringar vid Mien en varm sommardag. Sjön nästan spegelblank, enorma vita moln mot en klarblå himmel, fyra hägrar som svävar som mörkgråa skuggor med tunga vingar över sjön. Våren var torr, äppelkartan ligger på marken omkring det krokiga trädet med ålderstecken. En svag vindpust kommer in över vattnet. Stenarna i vattnet står som bevis på det låga vattenståndet, ring efter ring blev inpräntat år efter år. Men denna sommaren har vi fått en liten bofast gråbrun kanin under uthuset som behagar att titta fram på kvällarna. Hon fick vänja sig vid oss efter en kolugn egen vår och försommar i trädgården.

Och sedan då? Sommardagarna som hoppar iväg i snabb takt, nätterna som blir kyligare, kvällarna som kommer tidigare, sjön som blir kallare och molnen som blir tätare. Och så har hösten kommit!

Men ser man sig omkring kanske man upptäcker en liten vätte eller ett troll i höstmörkret. Någon liten figur som gömmer sig bakom ladugården eller vedtraven. Vättar, vittrar, älvor, troll, dvärgar, knytt, rån...listan blir lång på alla slags naturväsen som finns i myter. I alla tider har människan haft kontakt med naturväsen som var verkliga för majoriteten av människorna under långa tider. Här kan man inte bara sätta in dem i kategorin sagor utan man levde tillsammans med dem i alla kulturer. Till och med idag finns människor som ser tomtar och andra naturväsen. Längtan till andra sidan av verkligheten, till det oförklarliga, till hoppet om en bättre värld och något som står högre än vardagslunken förkroppsligas i olikartade och otaliga figurer. Och låter det inte ganska gemytligt att ha en egen liten hustomte även om han visst kan vara rätt så sträng ibland.



Vid bestämda kraftplatser som till exempel gravhögar eller stensättningar kan medvetandet förändras. Är man då mottaglig som kontaktperson kan man se, höra eller känna något och se detta som ett budskap. Kraften kan samtidigt kanaliseras och åstadkomma stora fysiska manifestationer. Men det kanske inte händer alla, utan en viss mottaglighet är själva förutsättningen för att få kontakt som kan grunda sig bara på själva viljan att se, höra eller känna andra saker.

Jag har en väninna som på en promenad i skogen hörde att några oroliga väsen ropade på henne att de aldrig fick lugn och ro. Hon stannade till och lyssnade på vad de sa till henne. De hade funnits där i flera hundra år. Sedan började hon prata med dem och de var nöjda med att de hade hittat en vänlig person som kunde lugna ner deras själar. Självs visste jag inte hur jag skulle ta det här när hon berättade det för mig. Men i ett annat sammanhang hörde

jag av en nyutbildad psykolog att man i dagens psykologistudier även tar upp oförklarliga saker, man talar om att det kan finnas vissa energier mellan människorna som man just nu varken kan se eller mäta på något sätt. Där ser man. Det finns något annat.



Men vad hände då hos oss med älvorna, vättarna och alla andra som räknas till småfolket? När jordbruket kom till ökade civilisationen. Man högg ner skog som man behövde som virke och åkermarken tilltog. Nu skulle man slå läger och bli bofast. Det gick ju ganska bra. Ja, så bra att småfolket fick nya uppgifter. Vättar och tomtar flyttade in i uthusen och ville hjälpa till på gårdarna. Andarna i skogen lärde människan att plantera sådden och skörden vid de rätta tiderna. Blev det för mycket folk när nybyggarna kom så såg småfolket till att mjölken surnade, att möblerna flyttades, att korna vältes och kittlade de trötta och sovande i ansiktet.

Idag ser skogen annorlunda ut och vart ska allt smått ta vägen? Den vildvuxna skogen fattas ofta eller de som lyssnar på deras gamla visdom. Småfolket hat förträngts, men finns ännu kvar. Det gäller att hitta dem på rätta stället.

På en höstpromenad i en skog, till en sjö, ett vattenfall eller till en bäck kan man börja att lyssna, så som min väninna gjorde, och kanske man då kan höra röster från andra sidan. Lyssna med alla sinnen. Och vem vet vilket budskap som du går hem med i jackfickan? Du kanske upptäcker något nytt och oförväntat som en viktig tanke, en viss känsla eller ett nytt mål en vanlig dag i oktober eller november när dimman ligger som tätast. För där fanns någon liten osynlig figur som var viktig och ville hjälpa dig en bit på vägen.

Text: Boel Cederqvist

Vita fläckar

Kommunen har bestämt att man skall försöka täcka de vita fläckar som finns för fiber. Jörgen Larsson som brukar jobba allmänt med landsbygdsfrågor kommer en dag i veckan att driva frågor om utbyggnad av fibernätet.

Det som kan beröra oss och Mienet är de områden som ligger öster om vårt nät. Från Djuramåla ner mot Knällsberg och vidare ner till Långasjömåla. Och här kan då också delar av Grönadal längs mellanvägen ut mot väg 29 vara aktuellt.

Wexnet har tagit på sig att projektera hela området med målsättning att kunna erbjuda fiberanslutning för 25 000:- per fastighet. Ett tufft mål. Vi vet ju att kostnaden för Mienets nät låg på en bra bit över 50 000:- men genom samarbete med Kraftringen, eget projekterings- och planeringsarbete samt bidrag så klarade vi 20 000:-.

Hur det skall kopplas vet vi inte ännu men ev kommer allt bli i ett enda nytt byanät som kanske delvis kommer att matas från vårt nät.

För er med fastigheter i Grönadal speciellt längs med eller nära utfartsvägen mot 29:an är det kanske en sista chans att få fiber till en rimlig kostnad.

Så hör av er till Mienet tex Björn på 070-51 851 43 och anmäl intresse.

Uppgradering av fiberkabel

Som ni väl redan vet så stötte vi på patrull när vi skulle uppgradera kabeln mellan Gäddeviksås och Hakefors i samband med utbyggnaden i Hakefors. Det visade sig att den nergrävda slangen som kabeln ligger i inte höll måttet. Så nu är det ett reklamationsärende som Wexnet och PEAB driver mot slangleverantören.

Förhoppningsvis får vi en lösning snart. Det är ingen aktuell kris. Mienet har ännu någon fiber i reserv kvar.

Mieninfo går i graven

Det finns inte någon som vill ta på sig att driva tidningen längre så detta är då det näst sista numret.

Just nu jobbar Miengruppen men en annan lösning för att kunna sprida info i bygden. Nämligen genom en så kallad blogg. Där man på nätet själv skall kunna lägga in sina aktiviteter och arrangemang. Samt lite annat som händer och hänt i bygden.

Glädjande nog har vi fått kontakt med personer i bygden som är villiga att ta på sig jobbet att bygga upp bloggen både vad gäller det tekniska och layouten.

Vad som behövs är någon som vill ta på sig jobbet med att ha lite koll på den och se till att det funkar. Troligen inte så mycket jobb eftersom bloggen skall sköta sig själv.

Är Du intresserad så hör av Dig till Miengruppen tex Björn på 070-51 851 43.

Efraim

Vid Lunksjöbäcken sitter en liten flicka och gråter
Jag frågade varför hon så ledsen var
”Jo, min katt har försvunnit.
Har varit borta i flera dar.
Hoppas den snart kommer igen.
Efraim så heter den.
Han var min gullige lille vän.”

”Inte så ovanligt att katter kan försvinna.
Ibland kan de vara så svåra att finna.
Vi ropar: Efraim, Efraim, kom tillbaka!
Kan du förstå att vi dig saknar?”

Men fram till oss promenerade en man
Jodå, Efraim, ja så hette han.
” För mig är ni okända båda två.
Att ni saknar mig kan jag inte förstå.”
Snabbt han ifrån oss försvann
Att ge en förklaring vi ej hann



*Från Gustavshamn ett ihållande jamande vi hör
Där i ett träd sitter hennes lille vän
som klättrat upp och ej kunde komma ner igen
Med en steges hjälp jag hämtar ner hennes lille katt
Den var så trött och matt*

*Med glädje hon kramade om sin lille Efraim
Som började spinna och kråma sig
Djupt i mitt hjärta det berörde mig*

*Men den där Efraim som så snabbt försvann
Vem var han?
Jag tyckte nog att han var ju så vacker och grann
Kanske även han sitter någonstans i ett träd
För att få lugn och ro och vill vara i fred
Kanske en stege.....*

Text och bild: Karin Cederqvist

Friluftsgudstjänst

En söndag eftermiddag i augusti begav vi oss till Laxasand, då vi läst att en friluftsgudstjänst, arrangerad av Almundsryd kyrka skulle hållas.

Vid srålande sol med blå himmel hade en liten krets församlat sig. Susann läste ur evangeliet, Vi bad en bön tillsammans och till Ulfs virurosa dragspel sjöng vi olika sommarpsalmer.

Susann talade om gemenskapen. Mycket i livet handlar ju om gemenskap med andra och hur viktigt det är för var och en av oss. Att ta vara på ögonblicket just här och nu, och att kanske ibland känna tacksamhet.



Susann talade om vilka medlemmar i församlingen som nyligen hade avlidit och ljus tändes.

Gudstjänste avslutades med en psalm och trosbekännelsen.

Sedan var det fikadags ur medhavda korgar och man pratade även om man inte kände varandra. Gemenskapen som Susann talat om var påtaglig.

Ett bra initiativ från Almundsryd kyrka som fick deltagarna att kanske tänka efter lite och i bästa fall ta med sig någonting positivt hem.

Christina på Högåsa

Tingsryds Konst- & Hembygdsrunda

Lördag och söndag den 3 och 4 september är det årets Konst- och Hembygdsrunda. Alltså alltid första hela helgen i september. Tiden är kl 10-17.

I vårt område är det Kent Rotsthen, Ruth Ehmke och Björn Jäderås som ställer ut. Annelie Haack ställer ut i Smöramåla i Urshult detta år.

Kent



Denna målning från 2013 föreställer en Enekäppsfest i Krokshult från 1970-talet. Det är Holger och Allan Olofsson samt Erik Rotsthen som Kent har målat.

Ruth



Ruth bor mestadels i Tyskland men har också en bostad i Aramo som hon nu renoverar. Ruth gör smycken och ibland små skulpturer och reliefer. En specialitet är att göra bröllopsringar där bröllopsparet, under trivsamma former, själva får hjälpa till med tillverkningen av ringarna.

Björn



Även Björn gör ibland ringar. Här en 2-kilos i brons. Demo av konstgjutning båda dagarna ca kl 14.

Välkomna hälsar Kent, Ruth och Björn



Händer runt Mien

September:		
Lörd sönd 3-4/9	10:00 – 17:00 Obs ny sluttid	Konst- och Hembygdsrundan. Björn Jäderås och Ruth Ehmke i gjuteriet i Hakefors Kent Rotsthen på Fridsberg i Midingsbråte Info på: www.konstohembygd.se och artikel i bladet.
Månd 5/9	18:30	Gympan börjar i Bygdegården och fortsätter under hösten. Väl mött! Kristina
Oktober		
Lörd 1/10	14:00-15:30 15:30-17:00	Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården Damer kl. 14.00 - 15.30 Herrar kl. 15.30 - 17.00
Sönd. 23/10	14:00-17:00	Stora Kakkalaset Fika så mycket du vill för 50 kr/person i Bygdegården i Gäddeviksås. Kontaktperson Aila Thuresson 0459/850 23
November:		
Tisd. 1/11		Manusstopp nr 4 -16. Aktiviteter i december 2015 samt januari och februari 2017 Glöm ej att skicka in material. Sista chansen att skriva något i Mieninfo.
Lörd. 12/11	Från 10:00	Ljusstöpning Bygdegården. Kontaktpersoner: Karin och Olle Bergman 0459- 851 43 eller 0708-42 24 56 Se även artikel på sid 1.
Lörd 19/11	19:00	Fiskefest Gäddeviksås Bygdegård. Orkester: Anders Pojkas. Boka din plats redan nu hos Tord och Thea Johansson på telefonnummer 0459/85146. Observera att anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 13/11.