

Mieninfo



Nr 4 / 2013 December samt januari, februari 2014

Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22

Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se

Nu börjar det närma sig

I skrivande stund håller Peab på med att blåsa och koppla in fiber till de sista medlemmarna. Och när ni läser detta så har nog alla fått sin fiber och kan börja surfa snabbt och säkert.

Om grävningen och återfyllningen är riktigt gjord så kan man blåsa fibern över 1000 m. Skåp och brunnar är strategiskt utplacerade så att det helst inte blir längre mellan dom.

Fibern



På några ställen kan slangen plöjas ner. Förutom slangen så läggs ett grönt markeringsband också ner. Den innehåller en metalltråd så att man senare kan mäta fram var slangen med fiber ligger genom att lägga en ström på tråden. Detta är viktigt eftersom fibern som är av glas inte själv leder ström.



Så här ser en fiberkabel ut. Det är en 2-fiberkabel som du får in i ditt hus. Men bara en av fibern används och den andra kan vara bra att ha som reserv.

Mellan noden och skåpen och brunnarna finns kablar med fler fibrer, upp till 96 fibrer som mest hos oss.

Längst till vänster vid den första centimetern finns själva glasfibern. Den har jag mätt till 0,13 mm tjock (läs tunn) och går nästan inte att se på bilden. Fibern är täckt med en tunn lack eller plastfilm. Den ena är blå och den andra röd (för er som ser färgbilden på nätet) och diameter är nu ca 0,24 mm. Fiberparet ligger sedan i en grön tre-millimeters slang i en skyddande seg vätska. Man ser en droppe mellan 25 och 30 mm. Det finns även ett gult kevlarfibersnöre som väl skall ta upp dragbelastningar. Allt ligger sedan i en svart utvändig plastslang. Totalt ca Ø4 mm för en 2-fiberkabel.

0,13 mm glas ger kanske en vink om varför Wexnet och Peab inte vill att vi skall mecka med fiberkabeln själva.

Björn



Med hjälp av tryckluft blåses sedan fiberkabeln in i slangen.

Vi har kommit för att stanna,

Säger Christina, som är uppväxt i Stockholm men har stark anknytning till Småland, hon tillbringade alla sommarlov hos sina morföräldrar i Kalmar. Christina som behållit sitt svenska medborgarskap, lämnade Sverige 1970 och har sedan dess bott i Tyskland. Christina har 2 vuxna barn. Barnen lever och arbetar i Düsseldorf.



Jens, är ”smålandsfan”, är tysk medborgare och kommer från Düsseldorf.

I Tyskland har Christina arbetat som journalist och pressfotograf och gör översättningar från tyska till engelska för firmor. Jens är firma- och managementkonsult och har räddat många företag från att gå konkurs. Christina och Jens som båda är egna företagare kommer att arbeta med Högåsa som bas. Via Nätet är det ju möjligt.

Jens talar inte mycket svenska än, bara ”tack” och ”hej” och det kommer man förstås inte så långt med, men Jens talar även bra engelska. Jens har ett stort intresse, hästar. Jens vann som tonåring många ridturneer och blev tysk ”juniorvärdare” i en Diziplin sedan dess har han haft många egna hästar.

Jens och Christina har 2 hundar, en Riesenschnauzer och en strävharig tax. 2 papegojor ingår även i familjen, de kommer säkerligen att trivas i Högåsa, säger Jens med glimten i ögat. Egentligen var Jens och Christina intresserade av en annan fastighet i Ryd men när Jens såg Högåsa för första gången, förälskade han sig direkt i huset uppe på kullen. Förmodligen kommer Jens och Christina att besöka Tyskland ett par gånger om året, för att tala med kunder men även för att träffa familj och vänner.

Välkommen till bygden hälsar redaktionen med en bild av Högåsa från 1965 och en interiörmålning av Allan Jäderås.



Mer Högåsa 1934 – 2013 En historik

Högåsa byggdes år 1934 av makarna Anna- och Samuel Johansson. Tomten, ca 20 000 m², var avstyckad från deras fastighet, Gäddeviksås 1:29. Byggmästare var Viktor Karlsson från Midingsbråte (som var Eriks Karlssons pappa).

Fastigheten ligger på en av de högsta punkterna i området strax öster om Miens utlopp i Mieån. Utsikten över sjön Mien var då magnifik, innan skogen var så hög som nu.

Högåsa såldes år 1952 på auktion till Olof och Ruth Jönsson (alltså min farfar och farmor). Dom flyttade från gården i Gäddeviksås som övertogs av dottern Elin med maken Gustaf som drev gården vidare.

På Högåsa gjordes då vissa renoveringar och modifieringar, t.ex. indragning av vatten (kall), ny köksutrustning etc. Efter Olofs bortgång renoverades övervåningen, så att Ruth kunde bo där.

År 1963 avmättes ett stycke mark på ca 2000 m², inklusive ett uthus, som arrenderades av Allan Jäderås från Stockholm (min pappa). Han bodde där på somrarna tillsammans med familjen och jobbade med konstnärlig verksamhet. Han byggde sedan ett eget hus på tomten, där han bodde sedan han flyttat från Stockholm.

År 1974 köptes Högåsa av Erik (pappas bror) och Ebon Jönsson från Västerås, av Olof Jönssons sterbhus, för att användas som sommarhus. En omfattande renovering gjordes då av hela fastigheten, t.ex. nytt vattenledningssystem, badrum i båda våningarna, ny el-installation, el-uppvärmning i nedre våningen (i övre våningen fanns el-uppvärmning sedan tidigare renovering), nytt yttertak, nytt kök etc.

1996 avstyckades och såldes Allans arrendetomt till Allans son, Per Olof Jäderås. Stockholm (min bror). Huset köptes för några år sedan av Jan och Sara Sikkema som nu bor där.

1997 såldes Högåsa till Volkhard och Monica Paris från Tyskland som också har gjort några renoveringar och har nu alltså har sålt fastigheten till Christina och Jens.

Björn mha farbror Erik



Här en bild framför Högåsa 1963 med farmor Ruth (3:e från vänster) med alla sina sju barn, makar och en massa barnbarn.

Sareks "Genom eld och vatten" – kristna symboler?

Den svenska etnopopgruppen Sareks berömda låt "Genom eld och vatten" (se nedan) handlar om kärlekens uppfyllelse genom att alltid vara närvarande och aldrig svika någon. Det materiella spelar ingen roll utan nu gäller personliga egenskaper som i sin totalitet påminner oss om det kristna budskapet. Silver och guld finns inte, med tomma händer "erbjuds" istället att vara stark som en klippa, den eviga kärleken, den ständiga närvaron i svåra stunder. Själva melodin för oss in i en ursprunglig, arkaisk känsla, ja påminner oss lite om en förkristen tid innan det kristna budskapet hade "satt sin fot" på jorden.

Eld och vatten bildar i låten symboler för livets motstånd. Elden fascinerar oss med värme och rörelser som inte är förutsägbara. Den kan både vara tilldragande och inge rädsla, vara behaglig och lättsam, ibland betungande. Vattnet är något lugnare och inger en större säkerhet, men havet kan också verka hotande och kräver att man vet hur man hanterar det. Både elden och vattnet utstrålar en kraft som smittar av sig när man befinner sig i närheten, men också ett stort motstånd som ibland måste övervinnas. Man kan bränna sig på elden, vattnet kyler ner oss, är bottenlöst och dess vind blåser kallt i nacken.

"Mina händer är tomma men hjärtat fullt..." framhäver det som finns när människans har löst sig ur den materiella spindelväven. Man har allt bakom sig och är fri att agera på mänsklig nivå. På liknade sätt uppmanade Jesus att lämna hemmet sig för att gå ut med Kristus budskap, med hjärtats budskap.



bränna

är kvar

lämnat en ren

bakom



"Som en klippa i stormen" kan verkligen betraktas som Guds och Jesus stöd av vara en klippa för människan i stunder av osäkerhet, sjukdom, ensamhet till exempel. Något att ta över i vardagen? Det är kanske inte så lätt att vara en klippa för andra när man själv känner sig osäker, är trött eller sjuk, men som man alltid har sagt – tillsammans är man stark. Två ostadiga klippor kan ju stödja varandra så att ingen av dem faller.

"Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få" - bekännelsen som aldrig ska upphöra utan förbli evig tillsammans med försöken att rikta sin uppmärksamhet på personen som står bredvid oss. Man ger sig själv som en present, som en julklapp. Sareks låt med dess höga anspråk är kanske endast tänkt som en hyllning till den "vanliga" kärleken men var finns likheterna och gränserna till julfirandets ursprungliga mål? Det får bli årets julgåta.

God Jul och Ett Gott Nytt 2014! Boel Cederqvist

Genom eld och vatten (Sarek)

Jag har inte silver och inte guld
Inget du kan få
Det jag äger ligger blottat för din syn
Mina händer är tomma men hjärtat är fullt
Av nåt du inte ser
Så jag har nånting som är mera värt ändå

För om du tappat modet och faller ner på knä
Kan du vila här hos mig
Som en klippa i stormen att luta dig emot
Och jag sviker aldrig dig

Jag ska följa dig genom eld och vatten
Över land och hav
Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå
Från det högsta berg till det djupaste av dalar ska jag gå
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få

Och när vindarna leker på vidderna
Dansar jag med dig
Om solen bränner svalkar jag din hud

För om du tappat modet och faller ner på knä
Kan du vila här hos mig
Som en klippa i stormen att luta dig emot
Och jag sviker aldrig dig

Jag ska följa dig genom eld och vatten
Över land och hav
Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå
Från det högsta berg till det djupaste av dalar ska jag gå
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få

Jag ska följa dig genom eld och vatten
Över land och hav
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få

IKEA-nytt



Visserligen är det lite
vatten i sjön just nu.
Men mer än 59 spänn
borde den väl vara värd.

Gård C

Vid storskiftet 1789 verkar gård C och D ha brukats gemensamt, totalt $\frac{1}{4}$ mantal. I protokollet från 1800 räknas hagar, ängar och åkrar ihop. Man skiljer bara på gårdarna när det gäller utmarkerna.

Boningshusen har legat med gavlarna mot varandra. Gård C bör ha varit den västra byggnaden.

Ägare och brukare vid storskiftet är Jöns Håkansson (*1742 i Yttra Källehult). Han var son till Håkan Månsson och Bengta Gisesdotter. Bengta var född 1703 i Yttra Källehult och hennes far hette Gise Månsson. Det skulle kunna vara den Gise som bor i byn år 1700. Håkan och Bengta vigdes 1719. Bengta dör 1781 i Källehult av ålderdomssvaghet, och Håkan 1768.

Jöns vigdes 1773 med Karin Svensdotter (*1745 i Yttra Källehult). Hon var dotter till Sven Håkansson (*ca 1711 +1791) och Brita Hansdotter(*1715 +1770). De vigdes 1745. Sven Håkansson far hette Håkan Carlsson och han var född omkring 1665. År 1700 finns det en Carl i byn, möjligen Håkans far.

Jöns Håkansson och Karin Svensdotter får dottern Brita (*1781). Brita gifter sig 1810 med Olof Mattisson (*1788 i Ljungsjömåla, Asarums församling). Paret övertar gården några år efter bröllopet, och Jöns och Karin bor kvar på undantag. Karin dör 1811 av långvarig sjukdom och Jöns 1826 av ålderdom.

1826 får gården en ny ägare, Börje Jonsson (se gård A). Olof Mattisson och hans familj flyttar. Börje och hans hustru Sara Lisa Johannisdotter bor kvar till 1854. Då försvinner gården från husförhörslängderna. Antagligen slås den ihop med gård A som sonen Jon Börjesson har övertagit. Börje och Anna Lisa bor på undantag på gård A fram till 1879 då de avlider.

Storskiftet 1800



Laga skiftet 1862



Gård D (2:8)

År 1789 är Per Håkansson (*1722 i Y.Källehult) ägare av gården, 1/8 mantal. Han är bror till Sven Håkansson och därför farbror till sin grannfru, Karin Svensdotter (Gård C). Där finns kanske förklaringen till att de båda gårdarna brukas gemensamt innan storskiftet.

Per Håkansson är gift med Catharina Månsdotter (*1755 i Kroksjömåla). Det är hans andra äktenskap. Hans första hustru, Karin Eriksdotter (*1715 i Gummagölsmåla, Bräkne Hoby) dör mellan 1767 – 1770.

Per och Catharina får en son, Håkan (*1781) innan Per avlider 1794. Catharina gifter om sig 1795 med Johannes Svensson (*1758), och därför står Johannes Svensson som ägare och brukare vid storskiftet 1800. Catharina dör 1809.

Håkan Persson viges 1801 med Anna Eriksdotter (*1780 i Gäddeviksås). (Hon är kusin med Håkan Persson(*1773) i gård A via sin far, Erik Håkansson, gästgivare i Gäddeviksås, som är farbror till Håkan Persson.)

Håkan övertar gården omkring 1810, men dör redan 1828 i lungrot. Johannes Svensson bor kvar på undantag till sin död 1829.

Nu brukas gården av Anna Eriksdotter med hjälp av sonen Håkan Håkansson (*1810). Vid laga skiftet 1862 står Håkan som ägare. Han gifter sig 1833 med Stina Beata Persdotter (*1816 i Hensmåla, Södra Sandsjö). De får åtta barn, varav Anders (*1839) är den som blir min morfars farfar så småningom.

Anna Eriksdotter dör 1855.

Anders Håkansson gifter sig 1863 med Catharina Danielsdotter (*1831 i Y.Källehult). Han och Catharina övertar hennes fars gård. Men någon gång mellan 1872 och 1875 är Anders Håkansson och Catharina tillbaka på Gård D enligt fastighetsregistret. Makarna får tre söner, Frans Wilhelm (*1864), August (*1867) och Johan Magni (*1873). Wilhelm (min morfars far) tar över sin farfars (Håkan Håkansson) gård, Gård E, August tar över Gård D, och Johan Magni avlider 1888, bara 15 år ung av bröstsjukdom.

Anders dör 1916 och Catharina 1907.

Storskiftet 1800





Gård E (2:41)

Gård E och F, totalt $\frac{1}{4}$ mantal, ägs och brukas gemensamt vid storskiftet.

År 1789 heter ägaren av Gård E Jöns Andersson (*1766 i Y:Källeholt). Han är son till Anders Håkansson (*ca1713 +1782, bror till Sven Håkansson och Per Håkansson) och Brita Jönsdotter (*1734 i Kornalycke). Jöns är alltså kusin med Håkan Persson i Gård D och Karin Svensdotter i Gård C.

Jöns Andersson och hans hustru Catharina Johansdotter (*1769 i Midingstorp, vigsel 1788) får en dotter, Catharina (*1789). Catharina d.ä. dör i barnsäng 1799. Jöns gifter om sig 1800 med Catharina Carlsdotter (*1780 i Gäddeviksås).

Jöns och Catharina får dottern Helena (*1804). Hennes halvsystem, Catharina gifter sig 1809 med Jöns Håkansson (*1782 i Gäddeviksås). Paret bor på gården fram till 1824 då de flyttar till Grönadal. På gården bor även farmor Brita Jönsdotter (+1814).

Helena Jönsdotter gifter sig 1826 med Daniel Johannesson (*1800 i Djuramåla Jostegård). Paret bosätter sig i Yttra Källeholt. Jöns Andersson och hans hustru Catharina har undantag på gården. De avlider 1855 resp.1858. Vid laga skiftet 1862 står Daniel Johannesson som ägare till Gård E.

Daniel och Helena får dottern Catharina (*1831) som så småningom gifter sig med Anders Håkansson i Gård D.

Daniel ska flytta sitt hus i samband med laga skiftet till en bit åker norr om förra stället. Han påpekar i protokollet att det bör tillses att gränsen mot Gård F ska vara tillräckligt tilltagen så att alla gårdens byggnader ryms på hans nya boställe. Kanske han ändå inte är riktigt nöjd med den tilldelade tomten, för jag tror att huset flyttas till en åker som kallas Ladön, och som tillhör Daniels lott efter skiftet. Om min teori stämmer, så är det i det huset jag bor nu.

Familjetraditionen säger att Catharina bodde på Gård D. Kan det vara så att Daniel och Håkan Håkansson bytte gårdar, kanske i samband med gftermålet mellan Daniels dotter och Håkans son? I så fall är det Håkan Håkansson som flyttar till Gård E som nu flyttas till nytt läge.

Jag vet med säkerhet att 1875 bor Anders Håkansson och Catharina Danielsdotter i Gård D, och Håkan Håkansson i Gård E.

Daniel Johannesson bor kvar på undantag hos sin dotter och måg fram till sin död 1880. Hans hustru Helena dör redan 1859 av rödsot (difteri).

Vid sekelskiftet 1900 har Wilhelm Andersson (*1864) och hans hustru Petronella Nilsson (*1863 i Rössmåla, Urshults församling) tagit över gården. (Petronellas far, Nils Johan Pettersson var son till Petter Magnusson i Gård F.)

Håkan Håkansson avlider 1901 och Stina Beata Persdotter 1900.

Gård F (2:15)

När utägorna skiftas 1789 är Sven Svensson (*1752) ägare av Gård F. Han är son till Sven Håkansson (*ca 1711 + 1791, bror till tidigare nämnda Anders Håkansson och Per Håkansson) och Brita Hansdotter (*1715 + 1770). Sven

Svensson bor granne med sin kusin Jöns Andersson i Gård E, och de brukar gårdarna ihop vid storskiftet 1800. Sven är även kusin med Håkan Persson i Gård D.

Sven Svensson och hans hustru Elin Andersdotter (*1751 i Hunnamåla, Urshults församling, vigsel 1773) får fem barn, varav Brita (*1775) gifter sig 1799 med Carl Månsson (*1776). Vid tiden för storskiftet bor det unga paret på gården, men efter 1810 har de flyttat till Gård L.

Elins mor, Ingeborg Håkansdotter är syster till Jöns Håkansson som äger Gård C och som är gift med Sven Svensson syster Karin.

År 1807 dör Sven Svensson i bröstsjuka. Elin Andersdotter bor kvar på undantag, och ny brukare är sonen Anders Svensson (*1785). Tyvärr avlider han redan 1811 i bröstfeber, endast 26 år ung.

Gården går över till dottern Ingeborg Svendsdotter (*1795) och hennes make Petter Magnusson (*1777 i Bagganäs, vigsel 1812). De får tretton barn varav alla utom två blir vuxna.

Elin Andersdotter dör 1826 av ålderdomssvaghet.

Petter Magnusson dör 1857. Vid laga skiftet 1862 är sonen Johannes Pettersson (*1820) ägare och brukare av Gård F. Han är gift sedan 1849 med Eva Kajsa Magnidotter (*1831 i Tingsmåla). De får en son, Peter Magnus (*1851). Ingeborg Svendsdotter bor kvar på undantag. Hon dör 1879.

Peter Magnus Johannisson gifter sig 1875 med Johanna Maria Olofdotter (*1852 i Gröntebo, Urshults församling). Paret bosätter sig i Midingsbråte och får sju barn. Den äldste sonen, Carl Magni Pettersson (*1876) flyttar så småningom med sin hustru Elvira och sin familj till sin farfar och övertar Gård F i Yttra Källehult någon gång efter 1900. Johannes Pettersson dör 1914 och Eva Kajsa Magnidotter 1902.

Gård G (2:6)

Jonas Månsson (*1763 i Mårdslätt) är brukare av Gård G vid utmarksskiftet 1789. Han är vigd med Karin Olofsdotter (*1765, vigsel 1787). När de gifter sig skrivs han som sockenskräddare. På gården bor även hennes föräldrar Olof Nilsson (*1740) och Berta Olofsdotter (*1730).

Vid storskiftet 1800 äger Jonas Månsson 1/32, Måns Håkansson 1/32, Sven Svensson 1/32 och Jöns Håkansson 1/32 av gården, totalt 1/8 mantal. Jonas Månsson bor på gården. (Samma ägare finns på Gård B.)

Jonas och Karin får en dotter, Helena (*1805) som så småningom gifter sig med Magnus Svensson (*1803 i Urshults församling, vigsel 1828).

Jonas Månsson lämnar över gården till sin svärson någon gång runt 1830. Han bor kvar på undantag fram till sin död 1839. Karin Olofsdotter avlider 1834.

Det unga paret Magnus och Helena får åtta barn, varav dottern Christina (*1831) gifter sig 1859 med Jöns Sunesson (*1829 i Kornalycke). Jöns och Christina övertar gården innan byns bönder ansöker om laga skifte. Magnus Svensson och Helena Jonsdotter bor kvar på undantag. De dör 1881 resp. 1867.

Innan laga skiftet genomförts ägs gården gemensamt av Peter M Johansson (Gård B) 1/16, Jöns Sunesson 1/32 och Sven Carlsson 1/32 mantal. Man har delat upp åkermarken sinsemellan, men brukar ängar och utmarker tillsammans. Efter skiftet är Jöns Sunesson ensam ägare till Gård G på 1/32 mantal.

Jöns och Christina får tre barn. Den yngste sonen Johan Magni (*1870) blir den som övertar gården. Johan Magni gifter sig 1892 med Carolina Catharina Jonsdotter (*1857) från Gård A.

Jöns Sunesson dör 1925 och Christina Magnidotter dör 1896.

vgv

Fortsättning och sista delen kommer i nästa nummer

Vinternatt

*20 minusgrader, stjärnklar himmel
frusen väg, knastrande steg
under pjäxans sula
Jag älskar vintern!*

*Men två stjärnor är ej som de andra
De blinkar ihållande mot varandra
Men varför gör de så?
Jo, nu börjar jag att förstå*

*På flygmaskinens vingar de är
Säkerhet och skydd de med färden bär
En liten hare följer mig på min promenad
Han vill liksom skydda mig
Då blir jag så glad*



*Djuren är mina vänner
Det de förstår och känner
Vid köksfönstret sitter matgäster små
Även de sin föda vill få.
Nötväcka, blåmes, talgoxe
Och en liten domherre
tycker den är fin
och gör sig märkvärdig värre.*

*Fågelmataren är tom,
den fyller jag på
Så en ordentlig frukost
ska de få*

*En lurig sparvhök
vill också vara med
Den sitter bredvid i ett äppelträd
Jag anar vad för avsikt den har
Hoppas den misslyckas innan
den härifrån far*

*20 - minuskonstnären har varit på mitt bislagsfönster
Nu finns där ett underbart stjärnemönster
Tills nästa vinter kanske han åter är här,
denne fantastiske iskonstnär*

*Tidig morgon
Solen går upp i öst,
den skänker mig glädje och tröst
Solen är det bästa vi har,
skönt att den ännu finns kvar*

*Skottar snö till brevlådan,
hämtar in Smålandposten,
den ska jag läsa efter frukosten*

*Trappan är hal,
Får ej bryta lårbenshalsen
för då har jag nog dansat sista valsen*

Text och bild: Karin Cederqvist

Bastubaden på lördagarna fortsätter som vanligt i Bygdegården

Damer kl. 14.00 - 15.30

Herrar kl. 15.30 - 17.00

Efterlysning:

Bygdegårdsföreningen efterlyser utlånade nycklar. Jag har en förteckning från senare år, men är den verkligen komplett? Snälla, ring mig och berätta vad du har till låns så vi kan kolla av listan. Eventuellt kan ett låsbyte bli aktuellt.

/Olle Bergman Tel. 0459 85004.

Gäddeviksås under 1800-talet.

Sammanställt av Gun Ihlström

I somras fick jag möjlighet att titta i en gammal bok, där människor bosatta i Gäddeviksås, fört anteckningar om bygden. Man kan kalla det en protokollsbok eller loggbok för Gäddeviksås mellan åren 1871 – 1988. Eftersom Gäddeviksås hade gästgiveri så fanns det många saker att diskutera och besluta om, kanske var det därför man började föra protokoll vid sina sammankomster. Det var inte så lätt att tolka allt i boken, men eftersom jag släktforskar har jag en viss vana att läsa gammal handstil. Jag har skrivit av ett par protokoll ordagrant för att ni som läser Mieninfo ska få del av det som hände i byn och hur man skrev för ca.115 år sedan.

Den 1 Maj 1899 skrevs följande berättelse:

På grund af protokoll af denna dag övfer byens allmänna åldermannakassa och enär på grund af hållet vad den 1 Maj 1898 emellan aflidne L J Johansson och Mattis Carlsson om bättre skicklighet i jagt hvarvid utfästats med vid vite af Femtio Kronor att den förstnämnde skulle skjuta en lefvande kråka hvarom icke han kunde detta skulle L J Johansson betala motsvarande 50 kronor.

Detta har utagerats på så sätt att L J Johansson som bevisligen fullgjort sitt vad och vunnit 50 kronor, hvarom uppgörelse nu skett på det sätt att (15) kronor antagits och betalats såsom nöjaktig redovisning och godtgörelse för dem denna dag i allmänna kassaredogörelse bevakade godtgörelsen, och skall dessa medel deponeras såsom grundfond till en blivande damkassa ibland byamännens hustrur, som ega att medlen efter godtfinnande använda. Och för att förvalta dessa kassamedel valdes fru Hulda Karlsson i Gäddeviksås med redovisningsskyldighet såsom för allmänna medel.

Ut skrefva in tiden.

Den 1 Maj 1899

Mattis Carlsson

Härefter anmärktes af förmyndaren han förbehåller sig öppen rätt för vidare kraf å Mattis Carlsson derest han dertill finner befogenheter

Som ofvan

Liljegren

J A Eriksson

A Carlsson

Protokollförare

Nöjaktigt justerat

Karolina Pettersson

Malena Carlsson

Helena Persdotter

På kassaräkningssidan 1 Maj 1998 finns längst ner följande anteckning.

Förmyndaren för aflidne L J Johanssons barn O Nilsson i Kornalycke bevakade 1/8 del av 50 kr. som Mattis Karlsson skulle erlægga för att den 1 Maj 1898 hållit vad om skottpengar för kråkor, vilket bestriddes av M Carlsson. Dito 5 kr. från Carl Svensson för samma sak.

Motstående behållning från 1898 har denna dag blivit uppdelad emellan de 7 deltagare som däraf ägde del. Gäddeviksås den 1 Maj 1899

Justeras som ofvan

JA Eriksson

Midingsbråte

F J Nilsson

Gäddeviksås

Protokoll över bysammanträde den 1 Maj 1904

§ 1 *Beslutades att nuvarande grustaget vid vägskälet Åsalund skall inhägnas och grutäkt därstädes varda förbjuden vid laga påföljd.*

§ 2 *Grustag för allmänheten upplåtes i stället i backhällningen mot ån med samma avgift som förut, och skall därstädes beredas väg för uppkörning samt ordna så att stenen som icke kan användas kastas bakefteråt så fort grus av någon tages. När grustaget nu först blivit därstädes iordningställt skall detsamma af dem som taga brogrus för hvarje gång rensas från löshackad sten så att icke hinder blir för den nästkommande att göra sammaledes, den som vägrar att ställa sig detta till efterrättelse förbjudes att vidare taga grus äfven här.*

§ 3 *Tillträdande åldermannen Jonas Carlsson åtager sig att på bolagets bekostnad låta uppföra inhägnaden kring det gamla grustaget och iordningsställa det nya.*

§ 4 *Det åligger den som för hvarje år är ålderman att tillse att den ofvan bestämda ordning framledes efterleves samt att inkassera och till bybolaget redovisa de årliga brogrusutgifterna. Justeras genast genom egenhändiga underskrifterna som ofvan*

*Carl Carlsson
J Olofsson
F Nilsson
M P Pettersson
Jöns Persson*

*N J Håkansson
P E Liljefors
Jonas Carlsson
J H Liljegren*

Min kommentarer. Då man läser detta blir man nyfiken och undrar: Vilka var de här personerna och var i Gäddeviksås bodde de ?

Carl Carlsson bodde på Marinas Martinssons gård (den s.k. Mammegården) *Carl* hade ärvt gården redan som litet barn. Egentligen var det hans biologiske morfars gård. Hans far *Jonas Karlsson* i Midingsbråte förvaltade gården tills *Carl* blev vuxen nog att själv bruka den.

Hulda Karlsson var *Carl Carlsson*s fru.

J. Olofsson (Johannes Olofsson) var *Kjell Johanssons* farfarsfar. Hans fru *Helena Persdotter*.

F. Nilsson (Frans Nilsson) och *Karolina Petersson* var *Maj-Britt Gustafssons* farföräldrar.

Jöns Persson var *Elin Karlssons* farfar.

N J Håkansson var bosatt i Grönadal och köpte *Lars Johan Johanssons* gård i Gäddeviksås.

PE Liljefors var *Bo Liljefors* farmors far.

Johan Henrik Liljegren var fanjunkare i Växjö, bodde på *Lieberaths* gård.

Herrarna *A Carlsson* och *MP Pettersson* bodde inte i Gäddeviksås utan i angränsade byar.

De två männen, som slog vad om att skjuta kråkan: *Lars Johan Johansson*, omnämns som gästgivare i Gäddeviksås och bodde på *Davidssons* gård. *Mattis Carlsson* ägde *Gustav* och *Elin Karlssons* gård innan *Elins* farfar köpte den.

De två som justerade protokollet var bönderna *Johan August Eriksson* i Midingsbråte, förfader till *Bengt Bengtsson*, och ovan nämnde *Frans Johan Nilsson* i Gäddeviksås.

(Källa: Arkiv Digital)

En gammal budkavle från Gäddeviksås finns också bevarad. Jag tittade på den och fotograferade den. (Se bilderna!) Att tolka inskrifterna på den är inte lätt. År 1750 återkommer ett par gånger, troligen är den så gammal. Budkavlens uppgift var att kalla samman folk i byn, då man skulle diskutera gemensamma angelägenheter. Innan byarna skiftades (då varje bonde fick sina åkrar runt sin gård) hade man åker, ängsmark och skog gemensamt. Frågor rörande sådd, skörd, hägnader, vatten, brandskydd måste diskuteras på någon form av bystämma. Ofta gick byns ålderman runt till de olika gårdarna med budkavlen i sin hand och kallade samman bönderna.

Initialerna på budkaveln är säkert från de olika bönderna. Ofta sattes tre initialer. POS skulle kunna betyda Peter Olsson. Jag har försökt kolla upp namnen på byborna omkring 1750. Men där finns ett glapp i kyrkböckerna.

Mellan 1785 – 1800 finns följande bönder i Gäddeviksås:

Erik Håkansson, Olof Phersson, Harald Nilsson, Mathis Svensson, Håkan Svensson och Carl Håkansson, Johannes Håkansson, Jöns Carlsson, Jonas Gisesson, Olof Nilsson och Jonas Månsson. Hur stämmer det med initialerna på budkavlen? Om du som läser detta kan hjälpa till att tyda texten så hör av dig. (Källa: Arkiv Digital Tingsås socken AI:2, s.286)



Följande årtal, rörande Gäddeviksås, kan vara intressanta (Källa: Eugen Rismark)

1350 Digerdöden härjar, Gäddeviksås by utplånas.

1490 Gäddeviksås by återuppstår.

(1658 Blekinge blir svenskt)

1664 Landsvägen Bodekull (Karlshamn) – Växjö via Mårslycke är färdigställd.

1665 Gästgivargård i Gäddeviksås.

1696 I Karl XI:s krigsorganisation blir vägen Växjö – Karlshamn en första klass transportled med Gäddeviksås som etappmål och förrådsbas.

1815 – 1871 Postlinje Växjö – Karlshamn. Gästgivargården i Gäddeviksås blir posthemman.

1897 Poststation i Gäddeviksås (Läs om poststationen i Mieninfo nr 2 1997/Reds. anm.)

1910 Gästgiveriet i Gäddeviksås upphör.

Rockabilly i Gäddeviksås Bygdegård

Lörd. 8/2 är det dags.

McGinnis and his two stars.

igång.

Medtag mat och dryck så bjuder vi på fika.

PS: Glöm ej dansskorna

Entré 150 kr

på tfn 070-5899778

Gäddeviksås Bygdegårdsförening

Kakkalaset

Ferdinand var och fotade. Troligen fikade han



Då kommer Pat
Kl 19.00 drar vi

Slut ca kl 24.00.

Anmälan senast 2/2

MVH Kent

också.





Händer runt Mien

December:		
Sönd 1/12	15:00	Årsmöte Midingsbygdens IF Klubbstugan Hagavallen. Välkomna styrelsen!
Fred 6/12	18:00	Visans Vänner har julfest i Gäddeviksås Bygdegård Det serveras gröt, skinksmörgås och kaka.
Januari:		
Februari:		
Sönd. 2/2		Manusstopp Mieninfo nr 1/14. Aktiviteter i mars, april och maj år 2014. Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på pinne, cd eller mejl.
Mars		
Onsd. 5/3	19:00	Årsmöte för Visans Vänner

Gamla Mieninfo

Nu har Jan börjat lägga in gamla nummer av Mieninfo på www.miengruppen.se I skrivande stund de första från 1996 och 1997. Det går lite trögt med det mobila bredbandet men när ni läser detta så är nog fibern igång.

Teater

Vi i bygdegårdsföreningen ska försöka dra i gång en teater igen, några år sedan sist! Så om det är några som vill vara med i någon form!

Tänkt att starta upp framåt nästa höst, ev premiär feb-mars 2015.

Något för dig? Alla behövs i någon form! Intresserad ring Aila Thuresson 0459 85023 som svarar på ev frågor! Väl mött.

Och vill ni kolla hur det gick till de två förra gångerna det var teater i Bygdegården så kolla in Mieninfo nr 2 år 2005 samt nr 2 år 2008.

Gympan

Den fortsätter i vinter som tidigare i Bygdegården på måndagar men nu kl **19:00** hälsar Kristina.