

Skolkort igen

Här ytterligare ett par skolkort från Maj-Britt. Och hon har fler från senare klasser.



Kortet är tagit 27/8 1942 i Yttre Källehult skola. Det är klasserna 3, 4, 5 och 6.

Alla namn har Maj-Britt letat fram, dvs nr 19 har hon inte kommit på efternamnet på. Han kallades allmänt för "Kurt på Lastan". Någon som vet så hör av er.

1	Bilka Gustafsson	14	Allan Gustafsson
2	Liv Jönsson	15	Gunnel Hagrén
3	Ulla Andersson	16	Egon Jönsson
4	Margit Andersson	17	Toren Karlsson
5	Ligne Gunnarsson	18	Ilfig Karlsson
6	Kerstin Skerfvel	19	Kurt (Kurt på Lastan)
7	Tonga-Lisa Karlsson	20	Bevil Karlsson
8	Ake Jönsson	21	Bille Jönsson
9	Erik Gustafsson	22	Greta Gustafsson
10	Håru Karlsson	23	Astrid Karlsson
11	Harry Gustafsson	24	Arne Herlin Larsson
12	Arne Karlsson	25	Lilla Thunsson
13	Lars Pettersson	26	Maj-Britt Nilsson



Detta kort är från året efter alltså 1943. Fortfarande klass 3, 4, 5 och 6. Eftersom man bara gick 6 år i skolan så saknas förra årets 6:or och en ny kull 3:or har tillkommit. Fortfarande i Yttre Källehult skola men nu inomhus. Namnen kan man hitta på baksidan av kortet.

Detta kort togs den 22/9/43
 Ligne Gunnarsson, Bertin Sengfält,
 Liva Johansson, Inga-Lisa Martinsson,
 Berda Gustavsson, Olle Andersson,
 Anna Karlsson, Karin Gunnarsson,
 Gunnar Magnusson, Sven Karlsson,
 Olle Jonsson, Harry Thuresson,
 Erik Nilsson,
 Rolf Johansson, Ellen Gustavsson,
 Maj-Britt Nilsson, Bertha Karlsson,
 Ulla Westberg, Astrid Karlsson,
 Folkehögskolan, Harry Gustavsson,
 Arvid Heston.

Bredband

Nu ett kliv framåt i tid och teknik, riktigt bredband med glasfiber.

Just nu finns 7 grupper som representerar 7 byar/områden i Tingsryds kommun som jobbar med att få bredband ut till landsbygden och vi i Mienområdet är en. Miengruppens styrelse fick ju i våras i uppdrag att undersöka möjligheten att få "riktigt" bredband till vårt område.

Bodil, Jan Roelf och jag Björn har varit på ett par möten. Dels med Kreab för att diskutera samgrävning med elkablar dels med övriga grupper för att lära av varandra.

Längst framme är Mårdslycke som har startat en ekonomisk förening som skall äga nätet i deras område. De räknar med att ha allt klart och igång innan årets slut men de har ju lite lättare än oss med endast en by som är ganska väl samlad.

Här ett upprop och kallelse till ett första informations- och diskussionsmöte i Bygdegården tisdagen den **22 september kl 18:30**.

Vi kan diskutera möjligheter, kostnader mm och givetvis pejla intresset för att ansluta sig.

Så kom och diskutera/Bodil, Jan och Björn