

En flaggstångs färd över Mien

Visst bör man ha en flaggstång!

När vi flyttade hit sommaren 2002 hittade vi de sorgliga resterna av den forna stängen i vedboden och allt sedan denna upptäckt har vi haft planer på att på något sätt fixa en ny. Försökte först med en reslig tall som i ett enda stycke föll offer för stormen Gudrun, men detta projekt kom aldrig längre än till en hemtransport och den 16 meter långa stolpen ligger nu utanför ladugården och vilar under svart plast!

Så när det ryktades att Christine Lindqvist ämnade donera sin glasfiberstång blev vi så klart jätteglada och började genast fundera över hur vi skulle ordna transporten från Grönteboða till Sjörup.

Sjövägen så klart!



Efter nedmontering, mätning och sedvanliga kalkyler, djupmätningar av diverse delar av Mien samt noggrann avlyssning av vindrapporter begav sig Christer, Jan-Roelf och Thijs iväg med M/S” Burken” söndag den 22 oktober.



Och sannerligen, det dröjde inte många timmar förrän de var tillbaka igen med en 16 meter lång flaggstång, tämligen stolta över fullfört uppdrag! Vad hade hänt om dom tappat den i sjön, undrar man? Eftersom stängen är ganska tung i ena ändan hade den antagligen rest sig upp i sjön och det är alls inte osannolikt att vi då hade hissat flaggan mitt i Mien!

Flaggstångens färd fick oss att reflektera över Miens möjligheter som transportled. Vad vore enklare än att flotta över en ko till exempel?

Ni kan själva börja fundera, bygga en flotte, forsla timmer, turister.....

Text: Claire
Foto: Jan Roelf

