

Midingsbråte 300 År

I förra numret av Mieninfo lovade vi att återkomma till Midingsbråtes 300-årsjubileum. Vi börja med att citera **Monica Johanssons examensarbete om Midingsbråte**, införd i Mieninfo (årg.99 nr.3 och 4)

"Gårdarna i Midingsbråte äger en byalåda, där kvitton, kartor ja allt som hade med byn att göra har samlats sedan början av 1700-talet. Idag så finns byalådan på Hembygds museet i Urshult, men av en händelse så fanns den här i Midingsbråte i slutet av förra året och jag fick förtroendet att låna hem den. Jag kan lova att det är en speciell känsla att hålla i tex. Kartor som nästan är 300 år gamla....

Att komma in i byalådan kan inte ha varit lätt, eftersom den har tre olika lås. Troligen har det varit så att en gård har haft själva lådan och de andra tre gårdarna hade en nyckel var. I och med detta system var alla fyra gårdarna i Midingsbråte delägare i den värdefulla byalådan. Ingen skulle kunna öppna lådan utan att alla andra också var närvarande. Nya dokument lades i lådan genom en springa i locket.

Första delen av namnet Midingsbråte syftar antagligen på byns läge, Mien. Den andra delen, bråte, kommer troligen från de primitiva fästningar, kallade bråtar, som byggdes för att t.ex. försvara en väg. Bråtarna bestod egentligen av flera stora trädstammar lagda på varandra. (Vejde 1954 s.51)

1700-talet fram till storskiftet

Det viktigaste datumet i Midingsbråtes historia borde vara den 12 februari 1702. Då köptes hela Midingsbråte, eller hemmanet som det kallades då, från Kronan för 300 daler silvermynt. Vem som köpte hemmanet är lite oklart. Vissa påstår att det var häradshövdingen Paul Rudebeck d. y. som köpte Midingsbråte för att sedan sälja det vidare till de bönder som bodde och verkade i Midingsbråte vid denna tidpunkt. En annan möjlighet som styrks av byalådan är att hemmanet såldes direkt till bönderna Isac Håkansson, Eskil Olufson, Jonas Olufsson och Harald Sunesson för 300 daler silvermynt.

I byalådan finns ett kungligt brev skrivet av Cammar Collegium, som godkänner en försäljning av Midingsbråte.

(Tarstad 1971 s. 111 -112)

Anledningen till att försäljningen ägde rum just då är troligen en tom statskassa. Karl XII var ute och krigade i Europa och var i ständigt behov av mer pengar.

Midingsbråtes första hemmansägare var alltså Isac Håkansson, Eskil Olufsson, Jonas Olufsson och Harald Sunesson."

Så långt Monikas arbete. Vi hoppas att ni har Mieninfo kvar från 1999 så att ni kan läsa hela hennes mycket intressanta uppsats.

På följande tre sidor ser ni det **kungliga köpebrevet** i sin helhet, med sigill och namnteckningar. Vi har gjort ett försök att översätta en liten del av den bitvis svårlästa texten. Kanhända finns det en del fel och vi hoppas på hjälp från er. Vem lyckas översätta hela dokumentet? Vi vill ha era förslag före nästa Mieninfo.

\