

Mieninfo nr 1 år 2001

Var Kajsa i Bygdegården?

Kajsa växte upp i en familj i Karlshamn. Tyvärr visade det sig att Kajsa hade en ovana att skrämra gamla tanter och hundar.

Det bestämdes att hon skulle flytta ut på landet och hon adopterades av familjen Svanberg i Midingstorp.

Där trivdes hon bra men en gång på förvintern var det hon själv som blev skrämmd. Troligen av ett par korpar och hon gav sig iväg. Hon flög sin väg (för Kajsa är en kaja och kan det) och är sedan dess borta.

Ungefär samtidigt, i början av december på julfesten i Bygdegården, dök en tam kaja upp (för en kaja var det väl?). Flygvägen Midingstorp till Bygdegården tvärs över sjön på några km är väl ingen konst även för en sta'bokaja.

Så var det Kajsa som var i Bygdegården? Någon som vet Kajsas vidare öde? Hör i så fall av er till red. eller familjen Svanberg.

Björn

Hoppa och skutta

På tisdagskvällarna mellan 19:00 – 20:00 träffas sedan slutet av januari ett glatt gäng under ledning av Inga-Lill för att ”hoppa och skutta” efter var och ens förmåga. Alltså gymnastik till medryckande toner. Mellan 10 och 20 personer har känt sig manade men vi kan vara fler.

Jätteskönt säger en som upptäckt nya slumrande muskler i sin kropp!

Eli

Hållbar utveckling

Ons 7 mars kl 19:00

Församlingsafton i Gäddeviksås bygdegård.

"Hållbar utveckling": Kristina Grügiel-Adolfsson, Öjaby, berättar om Lutherhjälpen med bilder från en resa till El Salvador.

John Nilsson visar nya filmer från Mienbygden

Paketauktion till förmån för Lutherhjälpen.

Andakt: Jonatan Mattsson. Servering.

Saxat ur KyrkNytt

En bugg

Buggen kunde väl vara att vi inte hinner få ut bladet innan den 3:e då kursen börjar. Det blir på gränsen. Se artikel längre fram.

I år har Ferdinand försett oss med lathund. Om vi vill jämföra regnmängder från flera år tillbaka behöver vi inte längre rota i gamla Mieninfo. Nu finns en jämförelsetabell 10 år tillbaka. Tack!

Vi skjuter upp de Vita Gula sidorna ett nummer. Önskemål från våra sommargäster som ofta inte har tillgång till detta nummer. Dessutom finns det troligen några fel i den. Kolla förra årets och meddela red.

Miengruppen och Bygdegårdsföreningens årsmöten har vi samma kväll. Det gick ju bra förra gången. Har du något förslag på underhållning den kvällen så hör av Dig till Bodil.

Red.

Kulturism-turen

till Kosta lördagen den 25 november, 2000

Ett av RIM-projektets uppdrag var att genomföra några inspirationsresor under projektperioden. Syftet var att titta på hur andra utvecklingsgrupper och bygder har arbetat för att lösa behovet av levande och utvecklande verksamheter för landsbygden och låta oss inspireras till nya lösningar.

Därför bestämde vi oss att besöka geografiskt närliggande orter som har gjort mycket för att genomföra satsningar inom områdena turism och kultur, områden som ligger i linje med enkätens förslag till satsningar inom Mienområdet.

Vi bestämde oss för att besöka:

1. Ekebergagubben -

Ekebergagubben består av en mindre anläggning med tillverkning av träskulpturer i samma anda som Döderhultaren, dvs kluriga gubbar med bondestuk som sitter och filurar på tillvaron med en pipa eller ett fiskespö som enda tillhygge.

2. Grönåsens Älgshop -

Även det en mindre anläggning med en grupp ståtliga älgar och affär med älg tillbehör som lockbete för de 300.000 turister (fick vi lära oss) som passerar mellan Kosta och Orrefors på jakt efter det svenska glaset under ett par korta sommarmånader.

Man (ca 70.000) stannar också gärna upp vid Grönåsens Älgshop för att beskåda det vackra älgparet Carl-Gustav och Silvia och inhandla någon obskyr älgpryl - kanske spillning i en glasburk – att visa upp för den imponerade bekantskapskretsen i Tyskland eller Danmark, tillsammans med Orreforsvasen.

3. Kosta Folkets Hus

Här har man i många år kämpat för sin överlevnad. Kosta Glasbruk och Höganäsbutiken ligger strax bredvid.

4. Sea glasbruk

Är en av de innovativa glasbruk som serverar hyttstill med tillbehör, men som också ger en spännande insikt i glasets historia och brukets tillkomst - ett stycke bygdekunskap som ger oss bakgrunden till Glasriket och dess framgångsrika koncept.

Sagt och gjort - vi hyrde en buss av Mörrums Buss som finns i bygden och bestämde datum och tider samt bokade in alla dessa platser för våra besök.

Vi blev 32 personer från bygden förutom chauffören som en tidig lördagsmorgon begav oss ut på detta äventyr. Bussen hade en trevlig rutt med upphämtning av Mienbor i de exotiska byarna: Midingsbråte, Yttre Källehult och Grönadal. Stämningen var god, vilket var bra eftersom vädret inte var något vidare.

Vid Ekebergagubben fick vi tillfälle att se självaste träkonstnären med motorsågen i högsta hugg "yxa - på modernt vis" till ännu en klurig gubbe till de andra som befolkade trädgården tillsammans men en del träiga älgar, bonnamoror och andra figurer som sprungit ur den småländska myllan. Många frågor ställdes om både teknik och motiv, antal besökare osv innan vi huttrande åter äntrade bussen , nu med kosan mot Kosta.

På Folkets Hus serverades vi i regi av Aktivt Värdskap både gott kaffe med smörgås, och en intressant och lärorik beskrivning av en av drivkrafterna bakom satsningen - Ola Abrahamsson - om hur man byggt upp verksamheten i en byggnad, som utan den vilja och de initiativ som tagit av Kosta Folkets Hus föreningen, troligtvis skulle ha stått tom och öde.



Grönåsens Älgshop
Kosta Sverige
<http://mooseshop.iust.nu/>



Kulturism forts.

Man satsar också i Kosta på att engagera lokala guider ur ortsbefolkningen, som ju har en förankring och en kunskap om bygden - samt inte minst en massa historier om lokala byoriginal - som ingen utsocknes anställd guide kan ersätta. Det vet vi ju själva genom de byavandringar som organiserats i Mienbygden. Vi fick insikter i att det inte är precis så lätt att få ekonomisk täckning för verksamheten. Nu är huset fullt av föreningar, café med catering och uthyrningsverksamheter samt studie- och möteslokaler för ett otal kurser till lokalbefolkningens fromma.

Vi förstod att gamla byggnader som uppförts för och av lokalbefolkningen är väldigt viktiga att värna om och utnyttja som centrum och nav inom många former av lokal utveckling.

Shoppingrundan på Kosta Glasbruk avverkades snabbt och effektivt och vi ställde kosan till Grönåsens Älgshop där vi mötes av ägaren, en riktig idéspruta och entreprenör. Vi fick veta att verksamheten skulle utökas genom vissa till- och ombyggnader, att parkeringsplatserna var alldeles för få för belastningen, och fler älgar hade införskaffats för att täcka behovet till nästa säsong.

Men den viktigaste informationen var detta - att för att få en turismsatsning att fungera, så måste man lägga ner gammalt groll och våga satsa på exempelvis uthyrning av jakt och fiskerättigheter utan att "få skit" från jaktlag och andra revirbeskyddare.

Det var helt rätt attityd tycker undertecknad, ingen utveckling kan ske utan samarbete i någon form. Och utvecklar vi inte turismen själva och får utkomster av den - kommer andra att göra det med resultat att bygden dräneras på mer inkomster.

Efter en rundvisning bland de andra smådjuren som också finns där, fick vi den stora lyckan att få bekanta oss med älgarna som bussigt nog kom fram till staketet i det stora hägnet.

Mätta på intryck men i övrigt hungriga för vi vidare till Sea glasbruk för att inmundiga mer kunskap och hytt sill.

Föreläsningen som gavs runt glasets och hyttans historia var både intressant och värmande, speciellt när vi fick möjlighet att uppleva hur glasblåsning går till. Ett par lyckligt lottade deltagare fick chansen att pröva på glasblåsningen svåra men ädla konst. Vi talar tyst om resultatet, det tar visst lite tid att bli proffsig på blåsandet.

En fantastisk god hytt sill - som minst består av sill men mest bakad potatis m fläsk & annat godis samt inte minst en ljuvlig ostkaka, gav rika möjligheter till samtal och umgänge. Och vi passade också på att hurra för dagens födelsedagsbarn, som fick en extraordinär födelsedag på detta vis.

Mätta på intryck och mat för vi till baka till Mienbygden och ett antal nöjda och inspirerade bygdebor kunde återbördas till fädernejorden.

För RIM-Projektet

Ulla d'Ailly
Projektledare



Carne vale - farväl kött

Sambarytmer, svett, livsglädje, erotik; ett färgsprakande karneval-inferno i Rio de Janeiro.

Hämningar och andra problem frigörs i caipirinha-ruset. Alkoholen får t.o.m. turister från en annan kontinent att känna sig som äkta brasilianare, åtminstone för ett par dagar.

Kulissen utmålas av höga, mörka berg som står i kontrast till de flertaliga vita sandstränderna, där grönvita vågor bryts ner. Frihetskänslan maximeras när natthärberget förläggs under bar himmel.

Karnevalen har alltid varit ett utsvävande, men då inte så påkostat upptåg som idag. Festligheter, skämt och kritik var vanliga inslag som den katolska kyrkan alltid godkände innan den allvarligare fastetiden började. De skämtsamma orden Carne vale (lat. farväl kött) hänvisar till att man under fastetiden, efter karnevalen, avstod från köttmat.

Ursprungligen omfattade fastetiden 40 dagar före påsk, idag endast veckan före ask-onsdagen.

Som tecken på fastans början samlades man i kyrkan, där prästen tecknade ett kors av aska i pannan. Under karnevaltiden klädde man ut sig och maskerade sig. Maskeringen var ett skydd för undertryckta att kunna få ge luft åt sina aggressioner genom skämt om bl.a. politiken och överheten.

Vårupptåg fanns redan i Rom och Bysans under antiken. I Tyskland började karnevalen (Fasching) på 1600-talet, främst i städerna vid Rhen och i Bayern. Här och i sydeuropeiska länder samlades man först på offentliga platser, senare bildades pompösa tåg genom gatorna.

Då Sverige var katolskt maskerade sig yrkesmän allt efter sin hantering; fiskare i nät, slaktare med oxhuvuden, härmande olika djurläten. I Skandinavien var det endast i Danmark och Skåne som fastlagsupptågen levde kvar.

Men innan man tog farväl av köttet frossades det som förberedelse på fastetiden.

Den marsipanfyllda semlan (fettisdagsbullen) kände man till redan på 1700-talet, som då var kilformad för att få plats i den mjölkfyllda kastrullen när den kokades. Först vid sekelskiftet gjorde man semlor med grädde som också serverades till kaffet.

Under de senaste åren har karnevalen upplevt en renässans i Sverige, men fastetiden saknar fortfarande popularitet.

BC

På Posten

Måndagen den 4 december 2000 samlades ett 25-tal bygdebor i Gäddeviksås Bygdegård för att höra om posten verksamheter i bygden framöver och diskutera de frågeställningar som enkäten och RIM-Projektet fört fram.

Posten ställde upp på vår inbjudan med Pia Alfengård utdelningschef i Tingsryd och Ingvar Gustavsson serviceområdeschef.

Avtalet med Merita-Nordbanken upphör sista mars 2001, och självklart är vi oroliga för hur det ska gå med våra ut- & inbetalningar som lantbrevbärarna hittills skött så väl. Postgirot kommer att uppgå i nya "Svenska Giro AB" som utgörs av 4 banker, fick vi reda på, och tydligen ska vi kunna sköta dessa affärer precis som tidigare. (Nu vet vi att PostGiro-affären inte gick i lås. Red. anm.).

Ingvar som sitter i Växjö och Pia berättade att i Tingsryds postdistrikt har man 22 personer anställda på utdelningsenheten, varav 13 kör lantbrevbärrundor. Det blir mycket bensinpengar försäkrade postchefen. Det försäkrades också att lantbrevbärningen skulle fortsätta som förut, dock kunde inga utfästelser göras angående ev. avgiftshöjningar.

Vad posten ska satsa på framöver, säger man, är kärnverksamheten transporter och utdelning av brev och paket. Därtill kommer även den elektroniska utvecklingen som man också är intresserad av.

Men, i stort sett fanns ingen anledning till oro (även om man har hört sånt fagert tal förr!).

Från Björn-Anders Jäderås håll kom ett bra förslag, varför transporterar inte posten ut även försändelser från ex.vis Apotek och andra företag? Jo, fick man veta, det är tydligen så att detta är en het politisk potatis och därför kommer man inte fram till någon sådan praktisk och användbar lösning.

"Husförhöret" med posten avslutades med överräckande av enkäten med hänvisning till det positiva synsättet på brevberingen, samt en blomsterkvast med särskild adress till våra fantastiskt duktiga, service-vänliga och samarbetsvilliga lantbrevbärare.

RIM-gruppen

Stormötet och ungdomen då?

Jovisst det var inte bara postfrågor denna kväll. Vi diskuterade även RIM-projektet och drog fram ett antal idéer på projekt möjliga att jobba vidare med.

Tyvärr lyste ungdomen med sin frånvaro. Det såg närmast ut som ett PRO-möte. Men även de (vi) äldre hade en hel del idéer att komma med.

Vi skall bara kort orda om detta här i Mieninfo. Resten kan ni läsa i RIM-rapporten som kommer inom några veckor.

Ett 20-tal idéer diskuterades. Bl a hur vi kan förstärka och stödja lanthandeln, förbättra kommunikationen inom bygden med hjälp av Internet (se separat artikel) och hur vi kan hålla landskapet öppet.

De två första idéerna kommer Krister Svanberg, Uno Nilsson och Björn Jäderås att titta vidare på.

RIM-gruppen

Midingsbygdens IF

Fortsatt titt i protokollen

Ekonomi var tydligen inte särskilt god. Frågan diskuterades på årsmötet 1970 och ”efter en kort diskussion uppdrogs åt styrelsen att försöka skaffa pengar.” Kort och gott! Ekonomi var emellertid inte sämre än att kassören som ville ha ett nytt kassaskrin fick ett sådant! Flaggstången (när blev den uppsatt?) var dålig och då man inte ville riskera något på grund härav, beslöt man att ta ner denna och vid tillfälle skaffa ”ny av stål eller liknande.” (Efter 30 år fick man en dylik i 50-årspresent av kommunen!)

Föreningen fyllde detta år 20 år och styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att ”anordna ett jubileum till sommaren.” (Hur gick det?)

Ira Karlsson som i 15 år tvättat idrottskläderna ville 1971 av åldersskäl sluta med detta, vilken syssla övertogs av Britt Karlsson i Kompersmåla.

Spelarövergångar var aktuella, då spelare aviserat övergång till BK Union, som nyligen bildats. Den fastställda övergångstiden var ett år, men kortare karenstid (två månader) kunde komma ifråga om klubbarna var överens. Arne Håkansson hade väckt frågan och efter diskussion beslöt, att vid kort karenstid skulle en summa av 1000 kr gälla. Årsavgiften höjdes till 10 kr för herrar och 5 kr för damer.

Man ville tydligen hitta på något nytt 1972. Man skulle ordna en match mellan ett damlag och ett gubblag. En liknande match vid invigningen av idrottsplatsen 1958 blev ju succé!. Eventuellt skulle man försöka ordna en match mellan 1962 års och 1972 års lag.

Inbjudan hade kommit från Österbro BK i Danmark om resa och träningsmatch till våren. Styrelsen skulle undersöka. Den ekonomiska situationen tvingade föreningen att slopa lagförsäkringen.

Att få någon som svarade för kioskförsäljningen var svårt. Däremot åtog sig materialförvaltaren att köpa saft till matcherna!

Några kronor fanns uppenbarligen att röra sig med. Man beslöt nämligen ansöka om postgiro! Och som vanligt bjöd föreningen på kaffe med dopp.

Gunnar Nilsson meddelade att han även under 1973 kunde åtaga sig att klippa och krita planen, men sedan var det slut! Styrelsen blev festkommitté (midsommarfest var aktuell) och att ordna en dam- och gubbmatch. (Hur blev matchen damer / gubbar 1972? Ordna sådana matcher varje år?)

Arbetet i ungdomsavdelningen krävde fem man med Kent Johansson som ”tygelhållare”, så nog fanns det ungdomar på den tiden! Man skulle undersöka möjligheterna att ordna en ”pokalserie för pojklag” under sommaren: 70-talets MienCup!

Medlemsavgiften höjdes igen: 15 kr för aktiva 10 kr för andra och 5 kr för barn.

En läskautomat hade anskaffats och Kent Johansson valdes som ”påfyllare”.

En övergång av Ulf Lundström till Ringamåla IK var aktuell och efter kort diskussion beslöt att två månaders karenstid skulle gälla. (Kan man utgå ifrån att Ringamåla IK fick betala 1000 kr enligt beslut på årsmötet 1971?)

Man diskuterade även att anlägga en motions slinga vid idrottsplatsen, något som ungdomsavdelningen fick att tänka på. Vi kanske får reda på hur det gick.

Sune K

Vi tackar Sune än en gång och hoppas på att ni uppmärksammat att han även nu ställt några frågor. Hjälp honom ni som vet.

Red.

Sidan

Här nedan följer Krister Svanbergs förslag hur vi kan utveckla våran web-sida på ett aktivare sätt. Du som har synpunkter, inte bara datatekniska, utan mer hur Du vill använda sidan kontakta Krister eller Björn.

Bakgrund

På senaste mötet med Miengruppen diskuterades olika sätt att, med hjälp av bl a RIM-projektet, öka bygdens aktivitet att ta vara på de möjligheter som finns. Ett antal olika förslag kom fram och ur dessa bildades arbetsgrupper.

En arbetsgrupp fick som uppgift att se om hemsidan kan vara ett instrument att underlätta information och kommunikation.

Syfte

Det övergripande syftet är att Miengruppens medlemmar får en bättre kännedom om bygdens resurser genom att underlätta informationsspridning och lokal handel av nya och begagnade varor samt tjänster.

Arbetsgrupp

Björn Jäderås

bjorn.jaderas@mail.bip.net

Krister Svanberg

k.svanberg@telia.com

Förslag

Hemsidan kompletteras med nya avdelningar

- Hantering av nyheter i bygden. Denna nyhetsdel underhålles genom att alla själv kan lägga in en notis om en händelse. Alla notiser visas i kronologisk ordning avseende inläggningsdatum.
- Publik handelsplats. Köp, sälj, byt och skänkes aktiveras med hjälp av 'annonser' som alla själv kan lägga in. Annonserna är i form av notiser där beskrivning, pris, kontaktinformation etc visas.
- Intern handelsplats. Samma upplägg som den publika men är endast tillgänglig för medlemmar i Miengruppen. Ett sätt kan vara att när man lägger in en 'annons' så anger man om den ska finnas publikt eller internt. Så fort någon lagt in en annons i den interna delen skickas automatiskt ett mail till Miengruppens medlemmar som då får en exklusiv länk till hemsidan.
- Diskussionsplats. Ett allmänt forum för tyckande och tänkande.

Dessa nya avdelningar kan skapas med hjälp av att aktivera en databas.

Webhotellet Netg har tre olika lösningar för Miengruppen på detta.

1. SQL-Server baserad hantering och ASP-programmering av hemsidorna
2. P HP. Scriptbaserad programmering och MY -SQL V
3. CGI-script

Förslag nr 2 rekommenderas då kostnaden då bör kunna hållas på en för Miengruppen lämplig nivå. Ansvarig inom Miengruppen bör förhandla fram bästa möjliga avtal på detta.

Själva skapandet av hemsidorna med koppling till databasen bör kunna ske med hjälp av de resurser som medlemmarna själv utgör.

Tidsuppskattning av detta arbete kan göras först då innehållet mer har konkretiserats.

Krister Svanberg

Midingsorp \ 360 13 URSHULT

MÄTNINGAR GJORDA PÅ STJÖLIDEN

I MIDINGSBRÅTE 2.000.

MÅNAD	TEMP.		BAROMETER		NEDERBÖRD			NEDERBÖRDS-DAGAR PER MÅNAD	KOMMENTAR JÄMFÖRELSE MED DE SISTA 10 ÅREN					
	MIN	MAX	LÄGST	HÖGST	MAX/DAG REGN	PER MÅNAD SNÖ	NEDERBÖRD REGN							
JANUARI	-15,5	8,4	973	1027	10,0	10	36,0	16	14	1991	818,0	24	168	
FEBRUARI	-9,6	9,8	988	1022	5,0	3	54,0	3	16	1992	681,0	38	135	
MARS	-7,7	14,9	980	1026	10,0	8	51,0	12	12	1993	756,0	72	169	
APRIL	-5,0	28,2	985	1023	13,0	0	57,0	0	8	1994	902,0	136	165	
MAJ	0,2	27,2	998	1016	8,0	0	41,0	0	9	1995	611,0	153	150	
JUNI	4,5	31,4	1003	1023	18,0	0	109,0	0	15	1996	629,0	81	131	
JULI	6,5	25,8	995	1015	22,0	0	88,0	0	14	1997	629,0	50	127	
AUGUSTI	5,6	24,1	1007	1021	12,0	0	70,0	0	14	1998	794,0	75	160	
SEPTEMBER	1,9	19,7	999	1029	8,0	0	27,0	0	8	1999	895,0	147	184	
OKTOBER	4,0	17,6	989	1025	26,0	0	128,0	0	19	2000	842,0	36	169	
NOVEMBER	0,4	11,2	991	1012	14,0	0	123,0	0	25					
DECEMBER	-7,0	10,7	985	1030	13,0	3	58,0	5	15					
TOTAL PER ÅR								842,0	36	169	REGN I mm SNÖ I cm			



BUGGKURS

För alla oss som har gått en grundkurs i riksbugg finns nu möjlighet att repetera några gånger och "komma i gång" igen lagom till MIF-fest och "Lyktan".

Fyra gånger kommer vi att träffas i Bygdegården och repetera grunderna samt de dansturer vi en gång lärt oss. Och har vi tur lär vi oss några nya turer också!

TID: Lördag 3/3 kl 12.00 – 15.00
 Söndag 18/3 kl 12.00 – 15.00
 Lördag 31/3 kl 12.00 – 15.00
 Lördag 7 /4 kl 12.00 – 15.00

PLATS: Bygdegården i Gäddeviksås

LEDARE: Mattias & Linda

PRIS: Några tior per person, beroende av hur många vi blir.

Vi kommer att ha en halvtimmes paus mitt i och då finns fika till självkostnadspris.

Anmälan så snart som möjligt, dock **senast 1 mars** till

Kristina 0459 - 850 29
Aila 0459 - 850 23
Tiina 0459 - 850 61

Ring gärna någon av oss om du vill ha ytterligare information.



Händer runt Mien

Mars:

Lörd 3/3	12:00-15:00	Buggkurs Se separat artikel
Ons 7/3	19:00	Församlingsafton i Gäddeviksås Bygdegård. Föreläsning, film, paketauktion och andakt. Även fika förstås Se separat artikel
Sönd 18/3	12:00-15:00	Buggkurs
Sönd 25/3	10:00-10:30	Tipsrunda. Start vid idrottsplatsen. Kaffe- och våffelserving Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008
Lörd 31/3	12:00-15:00	Buggkurs
Lörd 31/3- Sönd 1/4	12:00-16:00	Elever på bild-linjen på Sörängens Folkhögskola i Nässjö ställer ut måleri och skulptur i gjuteriet i Gäddeviksås. Visning av gjutning omkring kl 14 Björn Jäderås 0459-851 43



Händer runt Mien

April:

Lörd 31/3- Sönd 1/4	12:00-16:00	Elever på bild-linjen på Sörängens Folkhögskola i Nässjö ställer ut måleri och skulptur i gjuteriet i Gäddeviksås. Visning av gjutning omkring kl 14 Björn Jäderås 0459-851 43
Månd 2/4	19:00	Fiskestämma i Bygdegården i Gäddeviksås. Kaffeservering. Kontaktperson: Rune Karlsson tel 0459-80537
Lörd 7/4	12:00-15:00	Buggkurs
Månd 9/4	18:30	Årsmöten i Bygdegården i Gäddeviksås Vi kör både Miengruppen och Bygdegårdsföreningen samma kväll. Alla välkomna. Fika. Ev. någon form av underhållning.
L----fred 13/4	18:30	MIF:s vårfest. Supé med dans till Svennes orkester. Anmälan senast 6/4 till Peter 0459-85061 eller Jörgen 0459-82017. Välkomna!
Sönd 29/4	10:00-10:30	Tipsrunda. (cykelrunda) Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008
Månd 30/4	20:00	Valborgsmässoeld. Midingsbråte badplats. Sedvanligt program.

Maj:

Tisd 1/5		Manusstopp Mieninfo nr 2/01. Aktiviteter under juni, juli och augusti.
Sönd 20/5	10:00-10:30	Tipsrunda. (cykelrunda) Start vid idrottsplatsen. Kaffeservering Kontaktperson: Ros-Marie Gunnarsson tel 0459-85008